

1^ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015
«ROMA – CITA APERTA»

ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
(11/3/2015 – 16/3/2015)
6 ημέρες – Πρόγραμμα εκδρομής

1η μέρα Τετάρτη 11-03-2015: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΜΠΑΡΙ

2η μέρα Πέμπτη 12-03-2015: ΜΠΑΡΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Μετά από πολύωρο ταξίδι με λεωφορείο και το πλοίο φτάσαμε στο Μπάρι και το μεσημέρι φτάσαμε στην Πομπηία στα περίχωρα της Νάπολι και στους πρόποδες του Βεζούβιου. Επισκεφτήκαμε το κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Πομπηίας καθώς και τα ασβεστωμένα αγάλματα εκείνων που πέθαναν ακαριαία κατά την καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου, αποθανατίζοντας για πάντα το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής τους. Βαδίζοντας στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, θα διαπιστώσουμε γιατί ο χώρος αυτός, που συγκαταλέγεται στην λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίσαμε για τη Ρώμη όπου μετά το δείπνο διανυκτερεύσαμε στο ξενοδοχείο.



3η μέρα Παρασκευή 13-03-2015: ΡΩΜΗ – ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Μετά το πρωινό ξεκινήσαμε για το Βατικανό. Με τη βοήθεια της ξεναγού θαυμάσαμε τα Μουσεία του Βατικανού, από τα σημαντικότερα του κόσμου και τον Άγιο Πέτρο και θαυμάσαμε μεταξύ άλλων την Καπέλα Σιστίνα με τις μεγαλοφείς τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής καθώς και την Πιετά του Μιχαήλ Αγγέλου. Στη συνέχεια κάναμε βόλτα στην πόλη όπου είδαμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου με την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Συνεχίσαμε στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Καταλήξαμε στην Πλατεία του λαού (Πιάτσα ντε Ποπολο), περνώντας από την Πιάτσα ντι Σπάνια . Το βράδυ μετά από μια βόλτα στην Πιάτσα Ναβόνα και το δείπνο καταλήξαμε στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.



4η μέρα Σάββατο 14-03-2015: ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για μια από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που διερωτάται κανείς πως κατόρθωσαν να παραμείνουν ανέγγιχτες από τη φθορά του χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, την μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που πλαισιώνει αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται από τις ομορφότερες πλατείες της Ιταλίας. Είδαμε ακόμη μεσαιωνικά αρχοντικά, στενά καλντερίμια, πανέμορφες εκκλησίες και τον Καθεδρικό Ναό.

Συνεχίσαμε για μία από τις ομορφότερες πόλεις της Τοσκάνης, την αρχοντική Φλωρεντία. Γνωρίσαμε από κοντά την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, το Πόντε Βέκκιο και την ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο.

Επισκεφτήκαμε την Γκαλερία Παλατίνα, με τους περίφημους πίνακες



5η μέρα Κυριακή 15-03-2015 : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ANKONA – ANAXΩΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ

Μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για το λιμάνι της Ανκόνας. Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και απόπλους στις 17.30 . Διανουκτέρευση εν πλω

6η μέρα Δευτέρα 16-03-2015 : Πάτρα - Αθήνα

Άφιξη στη Πάτρα, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη στο χώρο του σχολείου αργά το απόγευμα.